

ALLAH'IN 99 İSMİ ESMÂ'ÜL HÜSNÂ

“En güzel isimler Allah'ındır. O halde O'na o güzel isimlerle dua edin...” [A'râf Sûresi 180]

الرَّحْمَنُ er-Rahmân	الرَّحِيمُ er-Rahîm	الْمَلِكُ el-Melik	الْقُدُّوسُ el-Kuddûs	السَّلَامُ es-Selâm	الْمُؤْمِنُ el-Mü'min	الْمُهَيْمِنُ el-Müheymin
Bütün mahlûkâta merhamet eden, hepsine de nimetler veren.	Pek ziyâde merhamet edici, bilhassa mü'minlere rahmet eden.	Görünen ve görünmeyen alemlerin sahibi.	Hatâdan, gafletten, aczden ve her türlü eklekten münezzehtir çok uzak ve pek temiz.	Her çeşit ârıza ve hâdiselerden sâlim kalan, her türlü tehlikelerden kullarını selâmete çıkararak, Cennet'teki bahâyar kullarına selâm eden.	Gönüllere iman ışığı yakan, kendine sığınanlara eman verip onları koruyan, rahatlatan, güven veren, vaaidine güvenilen.	Kâinatın bütün işlerini gözetip yöneten ve koruyan.
الْعَزِيزُ el-Azîz	الْجَبَّارُ el-Cebbâr	الْمُتَكَبِّرُ el-Mütekebbir	الْخَالِقُ el-Hâlik	الْبَارِئُ el-Bâri'	الْمُصَوِّرُ el-Musavvir	الْقَهَّارُ el-Kahhâr
Yenilmeyen yegâne gâlib.	Kıranları onaran, eksikleri tamamlayan, yaratılmışların hâlini iyileştiren, irâdesini her durumda yürüten, dilediğini zorla yaptırma muktedir olan.	Her şeyde ve her hâdisede büyüklüğünü gösteren, azamet ve yüceltiğini izhâr eden.	Her şeyin varlığını ve varlığı boyunca görüp geçireceği hâleri, hâdiseleri tayin ve tesbit eden ve ona göre yaratan, yoktan vâd eden.	Eşyâyı ve her şeyin âzâ ve cihazlarını birbirine uygun bir hâlede yaratan, bir örneği olmaksızın canlarını yaratan.	Tasvir eden, her şeyi bir şekil ve hususiyet veren.	Her şeye, her istediğini yapacak surette gâlib ve hâkim.
الرَّزَّاقُ er-Rezzâk	الْفَتَّاحُ el-Fettâh	الْعَلِيمُ el-Âlîm	الْقَابِضُ el-Kâbid	الْبَاسِطُ el-Bâsıt	الرَّافِعُ er-Râfi'	الْمُذَلُّ el-Müzill
Yaratımsızlara, faydalanacakları şeyleri ihâsân eden, bedenlerin ve ruhların gıdasını yaratıp veren.	Her türlü mahkûlleri açan ve kolaylaştıran, lilyik kapılarını açan, hâkemlik yapan.	Her şeyi hakkıyla ve çok iyi bilen.	Sıkan, daraltan, rızkı daraltan, canlarının rûhunu alan.	Açan, genişleten, rızkı bollayıştan, ruhları bedenlerine yayan.	Yukarı kaldıran, yükselten, yücelten.	Zillete düşüren, hor ve hakîr eden.
الْحَكِيمُ el-Hakem	الْعَدْلُ el-Adl	اللَّطِيفُ el-Latîf	الْحَبِيبُ el-Habîr	الْحَلِيمُ el-Halîm	الْعَظِيمُ el-Azîm	الْكَبِيرُ el-Kebîr
Hükmeden, hakkı yerine getiren, hükümünü eksiksiz icrâ eden.	Mutlak adâlet sahibi, asrîliğe meyilmeyen.	En ince işlerin bütün inceliklerini bilen, nasıl yapıldığına nüfuz edilmeyen en ince şeyleri yapan, yaratılmışların ihtiyacını en ince noktaya kadar bilip, karşılayan.	Her şeyin iç yüzünden, gizli taraflarından haberdar olan.	Suçluların cezasını vermeye gücü yettiği hâlede onlara yumuşak davranan ve cezalarını geriye bırakan.	Bütün büyüklüklerin sâhibi. Zâtının ve sıfatlarının mâhiyeti anlaşılamayacak kadar ulvî.	Büyükte kendisinden daha büyüğü düşünmüyemeyen, bütün büyüklükler kendisine mahsus olan.
الْمُقِيتُ el-Mukît	الْحَسِيبُ el-Hasîb	الْجَلِيلُ el-Celîl	الْكَرِيمُ el-Kerîm	الشَّهِيدُ eş-Şehîd	الْحَقُّ el-Hakk	الْمُتِينُ el-Metîn
Her yaratılmışın azîmî ve gıdasını tayin eden, azıkları beden ve kalbire gönderen.	Herkesin hayatı boyunca yapıp ettiklerinin, bütün tafsilât ve taferruâtıyla hesabını iyi bilen, her şey ve her keske her ihtiyacı için kâfi gelen, onları hesaba çeken.	Celâdet, azamet ve heybet sâhibi, celâlî sıfatları ile muttasıf.	Keremî, lütuf ve ihâsân bol, her türlü fazilete sahip olan.	Her zaman ve her şeyi gözlemiş olarak bilen, her yerde hâzır ve nâzir olan.	Filân var olan, mevcûdiyeti ve uluhiyeti gerçek olan, varlığı hiç değişmeden duran. Hakikaten vâd olan yalnız O'dur.	Bütün emirleri ve işleri hâkmetli, yerli yerinde ve sağlam olan.
الْوَدُودُ el-Vedûd	الْمَجِيدُ el-Mecîd	الْبَاعِثُ el-Bâis	الْمُبْدِئُ el-Mübdi'	الْمُحْصِي el-Muhsî	الْمُعِيتُ el-Mu'îd	الْحَيُّ el-Hayy
İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren. Sevilmeye ve dostluğa lâyık yegâne varlık.	Zâtı şereflî, ef'âlî güzel olan, her türlü övgüye lâyık bulunan.	Ölüleri diriltip kabirlerinden kaldıran; gönüllerde sâki olanları meydana çıkararak.	Mahlûkatı maddesiz ve örneksiz olarak ilk baştan yaratan.	Her şeyin sayısını ve miktarını tek tek ve bütün ayrıntılarıyla bilen.	Yaratımsızları yok ettikten sonra tekrar yaratan.	Dâimâ diri; her şeyi bilen ve her şeyi gücü yeten.
الْقَيُّومُ el-Kayyûm	الْوَاجِدُ el-Vâcid	الْمَاجِدُ el-Mâcid	الْأَحَدُ el-Ehad	الْقَادِرُ el-Kâdir	الْمُقْتَدِرُ el-Muktedir	الْمُقَدِّمُ el-Mukaddim
Gökleri, yeri, her şeyi ayakta tutan. Bir şeyin kıyâmı, yani, bir varlık sâhibi olarak durabilmesi neye bağlı ise, onu veren. Her şeyin varlığı kendisine bağlı olup kâinatı idare eden.	Hiçbir şeyi ihtiyacı olmayan, müstâğni; istediğini, istediği vakit bulan. Kendisi için lüzumlu olan şeylerin hiç birinden mahrum olmayan.	Kadr ü şânı büyük, kerem ve semâhâtı bol.	Allah Teâlâ birdir, tekdir. Bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Zâtıyla ortağı olmayan.	İstediyi, istediği gibi yapmaya gücü yeten.	Kuvvet ve kudret sâhipleri üzerinde istediği gibi tasarruf eden.	İstediyi ileri geçiren, öne alan.
الظَّاهِرُ ez-Zâhir	الْبَاطِنُ el-Bâtın	الْوَالِي el-Vâlî	الْمُتَعَالَى el-Müteâlî	الْبَرُّ el-Berr	الْمُنْتَقِمُ el-Müntekim	الرَّؤُفُ er-Raûf
Âşikâr olan, kat'î delillerle bilinen.	Gizli olan, duyu organları ile idrâk edilmeyen, mâhiyeti bilinmeyen.	Mahlûkatın işlerini yoluna koyan, bu muazzam kâinatı ve her an meydana gelen hâdisatı tek başına tedbir ve idare eden, kâinatın hâkimi.	Yaratılmışlar hakkında aklın mümkün gördüğü her şeyden, her hal ve tavrandan pek yüce ve pek münezzehtir. İzzet, şeref ve hükümler bakımından en yüce, aşkın.	Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşış çok olan, vaaidine yerine getiren.	Suçluları, adâleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran.	Çok re'fet ve şefkat sâhibi.
النَّافِعُ en-Nâfi'	الضَّارُّ ed-Dârr	الْمَانِعُ el-Mâni'	الْمُعْنِي el-Muğni	الْبَرُّ el-Berr	الْمُنْتَقِمُ el-Müntekim	الرَّؤُفُ er-Raûf
Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan, fayda veren.	Elem ve zarar verici şeyleri yaratan.	Dilemediği şeyin gerçekleşmesine müsaade etmeyen, kötü şeylere mâni olan.	İstediyi, istediği zaman, istediği yerde toplayan. Birbirine benzeyen, benzemeyen ve zıd olan şeyleri bir araya getirip tutan.	Kulları hakkında kolaylık isteyen; iyilik ve bahşış çok olan, vaaidine yerine getiren.	Suçluları, adâleti ile müstehak oldukları cezaya çarptıran.	Çok re'fet ve şefkat sâhibi.
الصَّبُورُ es-Sabûr	الرَّشِيدُ er-Reşîd	الْوَارِثُ el-Vâris	الْبَاقِي el-Bâkî	الْبَدِيعُ el-Bedi'	الْهَادِي el-Hâdî	النُّورُ en-Nûr
Çok sabırlı.	Bütün işleri ezeli takdirine göre yürütüp, bir nizam ve hikmet üzere âkıbetine ulaştırarak; her şeyi yerli yerine koyarak, en doğru şekilde nizam veren.	Servetlerin geçici sâhipleri elleri boş olarak yokuşa döndükleri zaman servetlerin hakikî sâhibi olan.	Varlığı devamlı olan, sonu olmayan.	Örneksiz, misalsiz, acib ve hayret verici âlemlerî Tâd eden. Zâtında, sıfatında, fiillerinde, emsâlî görülmemiş olan.	Hidâyeti yaratan, yol gösteren, murada erdiren.	Âlemleri nurlandıran; istediği simalara, zihinlere ve gönüllere nûr bahşeden, nûr kaynağı.

الله
Allah

Varlığı zorunlu olan ve bütün övgülere layık bulunan zâtın husûsî ve en kapsamlı ism-i şerifi.

Peygamber Efendimiz ﷺ buyurur:

“Allah Teâlâ'nın doksan dokuz ismi vardır. Bunları hıfzeden cennete girer.” (Buhârî, Deavât, 68)